



Evangelische kerk Meeuwen - Gruitrode

# Nieuwsbrief

December 2018

Deze nieuwsbrief wordt in een oplage van meer dan 2000 stuks huis aan huis bezorgd in:

Meeuwen-centrum

Gruitrode

Meeuwen-zuid

Neerglabbeek

Wijshagen



Like ons op  
Facebook  
Ekmeeuwen



## Kerst en Nieuwjaar

### Vier kerst met passie

Is het niet verwonderlijk dat we geboren werden uit de passie van twee mensen (onze ouders)? Is het niet verwonderlijk dat alles wat we ondernemen uit passie is? Denk maar aan onze liefdesrelatie, de start van ons gezin, een vriendschap, hobby, opleiding, een nieuwe baan? Dat het passie is die ons telkens weer helpt om de drive in ons leven te vinden of te hervinden? Natuurlijk is passie niet voldoende, er is ook zoiets als 'verantwoordelijkheid' en 'discipline' en niet te verge-

ten 'trouw'. Maar toch: zonder de olie van de passie gaat de motor van al onze activiteiten haperen en vroeg of laat vastlopen. Is het ook niet verwonderlijk dat als wij vastlopen, we geen energie meer voelen, ons vervelen of geen levensvreugde ervaren, we juist dan op zoek gaan naar passie? Soms op een verkeerde manier en bij de verkeerde bron, maar toch, het doet ons in ieder geval beseffen dat we voor de passie geschapen zijn.

die maakte dat Hij ruim 2000 jaar geleden zijn Zoon naar deze wereld zond om een rijk van liefde te stichten en ieder mens daarin mee te nemen? Geloven is daarom de liefde in je hart toelaten, weer geloven in passie en je leven erdoor laten bepalen. Passie of liefde verandert ons leven. We kunnen heel wat informatie over iets verzamelen en er toch niet naar handelen. Rokers hebben de juiste informatie, mensen die overspel plegen weten dat de gevolgen kunnen zijn en veel overheids campagnes hebben

niet de gewenste resultaten. Willen we veranderen dan zullen we ervaringen van liefde moeten kennen.

Geloven geeft ons kracht en hoop maar vooral liefde. Een ervaring van diep geliefd zijn welke niemand anders zo onvoorwaardelijk kan geven als Jezus. Een ervaring van liefde die de angst in ons leven overwint en ons boven schuld en schaamte uittilt.

Lees verder 

### Gods passie

Is het niet verwonderlijk dat Gods relatie met ons gebaseerd is op passie ('Want God heeft de wereld zo liefgehad dat Hij zijn Zoon aan ons gegeven heeft' - Joh. 3:16)? Dat de Schepper uit liefde deze wereld geschapen heeft en dat Hij uit liefde zijn hand naar je uitsteekt. Kerstfeest is het feest van de liefde. Gods liefde voor jou. Het is deze passie van God voor ons



## Falen

Ieder van ons faalt in de liefde, ook al zijn we trouw en verantwoordelijk. Een kleine onachtzaamheid, een tactloze opmerking en de ander voelt zich diep gekwetst. Vervuld worden met de liefde van God creëert een nieuwe fijngevoeligheid in ons leven die onze natuurlijk liefde overstijgt. Het is de passie die ons doet uitstrekken naar anderen, zelfs naar hen die ons benadelen

## Luisteren

Wat houdt ons tegen? Wat maakt dat we dit niet altijd ervaren? Het is een kwestie van luisteren. Luisteren we naar de stem van de liefde die ons geruststelt en bemoedigt maar vooral iets toont van onvoorwaardelijke acceptatie? Of luisteren we naar de stemmen van 'Doe wat beter je best' en 'Steek een tandje bij' en 'Je bent er nog niet' en 'Kijk eens naar je verleden'.

## Revolutie van liefde

Deze wereld heeft een revolutie van liefde nodig. Liefde die de pijn van mensen kan bereiken. Liefde die door weerbarstige barrières heen breekt, liefde

Een einde aan  
angst en  
wantrouwen

die een einde maakt aan angst en wantrouwen, liefde die muren tussen mensen slecht. Laten we daarom ons vertrouwen stellen op het kerstkind Jezus, die ons overvloedig en onvoorwaardelijk en zonder een enkel verwijt deze liefde schenkt. Allereerst voor onszelf om deze daarna ruimschoots met anderen te delen.

Gerrit.



## Kerst, waar denk je aan?

Bij het woord 'kerst' denk je ongetwijfeld aan een mooi versierde boom, sfeervolle verlichting en lekker eten met de familie aan een mooi gedekte tafel. Kerst is daarom, zonder enige twijfel, het 'gezelligheidsfeest' bij uitstek.

Wat velen echter niet weten, is dat het kerstfeest niet op de exacte geboortedag van Jezus wordt gevierd. Het feest zoals wij het nu kennen stamt ongeveer uit het jaar 340 na Christus. De toenmalige paus (Julius de tweede) wilde afrekenen met een hardnekkig heidens gebruik. Op 25 december werd namelijk door de Romeinen ieder jaar het feest van de 'winterzonnwende' gevierd. Ze aanbaden op deze manier de onoverwinnelijke zonnegod.

Door op deze dag de geboorte van Jezus te gaan vieren, werd een einde gemaakt aan de verering van de zon. Niet de zon maar het ware Licht van de wereld, Jezus Christus, verdiende aanbedding. Kerst is dus het feest van het Licht. Jezus noemde zichzelf het *'Licht dat in de wereld komen zou, het ware Licht dat ieder mens verlicht'*



## Gods vrede over Oudsbergen

Een krantenartikel, waarin melding werd gemaakt dat door een onvoorzien technisch probleem vanaf 1 januari de ongeveer 23.400 inwoners van Meeuwen-Gruitrode en Oplabbeek zich naar het gemeentehuis moeten begeven om een aanpassing op hun identiteitskaart te laten uitvoeren, deed me terug denken aan Jozef en Maria, ruim 2000 jaar geleden.

In die tijd wilde de toen heersende Romeinse keizer Augustus een volkstelling houden. Hij wilde weten hoeveel mensen er precies in zijn rijk woonden.

Dit bracht een ware volksverhuizing met zich mee, omdat alle inwoners zich moesten laten inschrijven in de woonplaats waar zij geboren waren.

Aangezien Jozef in Bethlehem geboren was, moest hij samen met de hoogzwangere Maria op weg gaan voor een zware, lange en vermoeiende reis.

Tijdens dit verblijf beviel Maria van haar eerste zoon, en ze noemden hem Jezus.

Vlak bij de stal waar Jezus geboren werd, zaten herders in het veld om tijdens de nacht op hun kudde te passen.

Hier kregen ze het bezoek van een engel. Deze vertelde de herders over de geboorte van Jezus in de stal vlakbij.

De engel zei: *"Vrees niet, want ik breng u het mooiste nieuws dat u ooit heeft gehoord, vandaag is in Bethlehem de Redder geboren; Jezus Christus!"*

Nadat de engel dit gezegd had, kwam er een heel le-

Gods Vrede is zoveel meer dan de afwezigheid van oorlog, conflicten of ruzie.

ger van engelen, die met elkaar het lied *"Eer aan God en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft"* zongen.

'Vrede voor alle mensen die Hij liefheeft'.

Gods Vrede is zoveel meer dan de afwezigheid van oorlog, conflicten of ruzie.

De vrede die God geeft gaat alle menselijke verstand verre te boven, is van een geheel andere dimensie en is op zijn onvoorwaardelijke liefde gebaseerd.

Mijn verlangen is dat met Kerstmis de liefde van God jullie harten met vreugde, hoop en vrede mag vervullen.

Gezegende Kerstdagen en een vredevol 2019!

## Evangelische kerk Meeuwen - Gruitrode

Contactadres  
Ann Truyen  
Wijshagerkiezel 79  
3670 Meeuwen - Gruitrode  
of  
Peter Rutten  
Tulpenstraat 3  
3670 Meeuwen-Gruitrode  
+32 484 560 665

Website:  
nieuwe website momenteel  
in ontwikkeling  
Email:  
info@ekmeeuwen.be

Adres  
samenkomsten:  
Dennenstraat 36  
Buurthuis Wijshagen

Iedere zondag om  
9.45 uur



Like ons op  
Facebook  
Ekmeeuwen

Er zijn wereldwijd  
honderdduizenden  
evangelische kerken.  
In België zijn er zo'n  
driehonderd door de  
overheid erkende  
evangelische kerken ( u leest  
er meer over op  
www.alliantie.org ).

Wij geloven wat de Bijbel  
zegt over God en de mens.  
God heeft de mens lief en  
wil ons een nieuw leven  
geven.

21 - 27 januari 2019 week van gebed voor eenheid onder Christenen

**We nodigen u uit voor een oecumenische gebedsviering op  
Woensdag 23 januari 2019 in de parochiekerk  
van Gerdingen ( Bree )  
Aanvang 19.30 uur**

Organisatie RK parochie-federaties Meeuwen en Bree,  
Evangelische Kerk Meeuwen



Na afloop is er tijd voor ontmoeting bij drank en een hapje



**U bent van harte uitgenodigd op  
zondag 23 of 30 december  
Buurthuis Wijshagen aan de Dennenstraat 36  
We starten om 9.45 u  
Kom eens zien**

**Ook in 2019 iedere week weer van harte  
welkom**

Iedere zondagmorgen bent  
u van harte welkom bij  
onze samenkomsten. Van-  
af **9.45u** overdenken wij  
de woorden van God door  
middel van zang, muziek,  
eigen inbreng en woorden  
vanuit de Bijbel. Kinderen  
hebben een eigen gedeelte  
in de dienst en zijn daarna  
in een aparte kinderklas.  
Na afloop is er koffie en  
thee. Tot ziens ?!

